



Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων



Τιμή: 16,00 €

SKU: AB-0021120841

Σε απόθεμα: 2

Κατηγορίες Βιβλίου: [Εμφύλιος 1946-1949](#), [Κατοχή - Αντίσταση 1940-45](#), [Μαρτυρίες - Απομνημονεύματα](#), [Στερεά Ελλάδα](#)

Περιγραφή Βιβλίου

Οι δυνατές βάσεις από ένα μεγάλο πέτρινο τόξο που γεφύρωνε τον Μέγδοβα κάτω από το χωριό Νεράιδα (Σπινάσα) είναι ό,τι έχει απομείνει από το ονομαστό Μέγα Γεφύρι, το πιο σημαντικό του αρχαίου βατού δρόμου που ένωνε κάποτε την Αιτωλία με τη Θεσσαλία. Η ανατίναξη του, τον Ιούνιο του 1949, με εντολή μάλιστα ενός ευρυτάνα ανώτερου αξιωματικού και σε εποχή όπου οι πολεμικές συγκρούσεις με τους αντάρτες του ΔΣΕ στην περιοχή είχαν τελειώσει, αποτελεί και την αρχή

για την παρακμή ολόκληρης της περιοχής, ενώ, μέχρι σήμερα, στις αιτήσεις των κατοίκων της Νεράιδας και των χωριών της Ευρυτανίας απέναντι για τη γεφύρωση του ποταμού καμία Αρχή της πολιτείας δεν έχει δώσει ακόμη θετική απάντηση...

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στ' Άγραφα, στον Μέγδοβα

Μια πρώτη γνωριμία με την περιοχή

Από τη μεγάλη Σπινάσα, στη μικρή Νεράιδα

Κλεφταρματολοί και αντάρτες

Η ελευθερία ευδοκιμεί στα βουνά των Αγράφων

Μικρή εισαγωγή σε ένα μεγάλο θέμα:

"Πώς φτιάξαμε πάλι το χωριό μας"

ΟΙ ΦΥΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ

Κωνσταντής Γ. Θάνος, Η ανυπακοή των Θαναίων

Ιουλία Θαν. Καραμέτου, Στα βουνά με δυο παιδιά στην αγκαλιά

Βαγγέλης - Μαρία Σπανού, Ο ιδεολόγος Βαγγέλης και η άμοιρη Μαρία

Βασιλική Κ. Χαλάτση, Ήθελε ο θεός και ζήσαμε τότε

Κώστας Γ. Χαλάτσης, Έζησε όλες τις συμφορές στη φυλακή

Αμαλία Γ. Χαλάτση, Έπρεπε να τραβήξω μπροστά, να πολεμήσω

Ο ΝΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΠΑΤΡΙΔΑ

Γιάννης Κ. Καραμέτος, Ενενήντα χρόνια θύμησες και μνήμες

Βιργινία Γ. Βούλγαρη, Ό,τι είχαμε στο σπίτι ήταν για όλους

Βασίλης Δ. Καραμέτος, Ο πολυτεχνίτης της Νεράιδας

Αγορή Βασιλείου Καραμέτου, Η θυγατέρα του γανωματζή

Μερόπη Καραμέτου, Ξεθύμανε το κακό αλλά μην έρθει πάλι

Τάσος Ηλία Δήμος, Ένα βόιδι και μια γελάδα τους έφεραν προκοπή

Νίκος Κ. Γάκης, Η ανοικοδόμηση τον έκανε μάστορα

Βασιλική Κ. Σπινάσα, Γυρίσαμε και βάλαμε μπροστά από την αρχή

Φίλιππος Κ. Πλατσιούρης, Ένας αποχαιρετισμός στη Μπέσια

Νίκος Κ. Κατσούλης, Ένας νοικοκύρης από μεγάλο σόι

Δημήτριος Κ. Μονάντερος, Αρχίσαμε όλοι μαζί να σκάβουμε
Τασία Δ. Καστρίτση, Από την ορφάνια, στα βουνά αντάρτισσα
Ειρήνη Ηλία Μητσάκη, Από μια προβατίνα κάναμε μετά κοπάδι
Αλεξάνδρα Θ. Κόκκινου, Όταν γυρίσαμε βρήκαμε μόνο τα τοίχια...
Ουρανία Ι. Κόκκινου, Στη ζωή της οι δύσκολες στιγμές περίσσευαν
Μαρία Δ. Κόκκινου, Μια ζωή γεμάτη βάσανα και αρρώστιες
Ηλίας Γ. Μονάντερος, Σε όλες τις δουλειές θα ήμουνα μπροστά
Λαμπρινή Ηλ. Μονάντερου, Σε 2 - 3 χρόνια αποκτήσαμε επάρκεια
Σπύρος Αθ. Μπαλτής, Με διώξεις, με εξορίες, σταθήκαμε όμως όρθιοι
Κώστας - Αγορή Καραμέτου, Όλη τη ζωή πάλεψαν για προκοπή
Ηλίας Γεωργίου Καραμέτος, Το βιολί του άνοιξε δρόμους στη ζωή
Αθηνά Μαλάμη, Απ' όλα έκανα στη ζωή, χόρτασα δουλειά
Γεώργιος Γάκης, Ο αγροφύλακας χωρίς την... επικράτειά του
Σεραφείμ Γάκης - Μαγδαληνή, Σκορπίσαμε σαν του λαγού τα παιδιά
Γιώργιος και Ελένη Νάππα, Ένας πολυτεχνίτης στον αγώνα της ζωής
Ηλίας και Μερόπη. Κουσάνα, Ο τσέλιγκας που έμεινε χωρίς κοπάδι
Ηλίας Γ. Κουσάνας, Περιμένει τα εγγόνια να χαρεί το σπίτι
Οικογένεια Γιάννη Μακρή, Οι φύλακες στη ράχη Κοκκοτάκη
Γιώργος Καφαντάρης, Οι διώξεις δεν είχαν τελειωμό για το σπίτι μας
Γιώργος Μακρής, Θρηνήσαμε θύματα και από τις δυο πλευρές
Γιαννούλα Ζήση-Χαβδούλα, Μόνη με τους ίσκιους στο Μέγα Λάκκο
Νίκος και Γιαννούλα Μακρή, Οι μόνιμοι φύλακες του τόπου
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Πώς έκλεισε μια εποχή - Οι τελευταίοι του παλαιού κόσμου
Ένα μικρό έπος για τη στέγαση - Ποιοι και πώς έχτισαν το χωριό
Ο ετήσιος αγώνας για την επάρκεια
Η βιογραφία μιας μικρής οικονομίας
Τίποτα δεν ήταν που να μην έχει αξία
Κάνοντας όλοι οικονομία πορευτήκαμε την Κατοχή
Όταν η φύση ήταν δίπλα στον άνθρωπο
Τα λάχανα που έσωσαν τον κόσμο από την πείνα

Η κτηνοτροφία μιας άλλης εποχής - Άνθρωποι και ζωντανά στα όρια της επιβίωσης
Ιστορίες με ζωοκλέφτες - Με τους γκράδες και τα καναβίδια
Μείζονες προσπάθειες επιβίωσης - Το χαρτί που έτρεφε τα λιτοδίαιτα γίδια
Τα μαγαζιά και τα χασάπικα - Η καρδιά της αγοράς στ' Άγραφα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γιατί χάθηκαν αναίτια 50 δικοί μας άνθρωποι;

Ένα έγκλημα για τ' Άγραφα - Το Μέγα Γεφύρι και η ιστορία του

Βιβλιογραφία

Χρονολόγιο

Περιεχόμενα

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

- Διαστάσεις: 17 x 24 cm
- Βάρος: 1.200 kg