



Αλφειός

ένα ποτάμι στο
κέντρο της πόλης

Η σβάστικα στο γήπεδο, ιστορίες διώξεων και αντίστασης στο ποδόσφαιρο την εποχή του ναζισμού



Τιμή: 8,00 €

SKU: AB-002103282

Σε απόθεμα: 2

Κατηγορίες Βιβλίου: [Β' Παγκόσμιος Πόλεμος](#), [Ευρωπαϊκή Ιστορία](#), [Μαρτυρίες - Απομνημονεύματα](#), [Οπαδική κουλτούρα](#), [Πολιτικά Κινήματα](#)

Περιγραφή Βιβλίου

Οι ιστορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο, επιλέχθηκαν από τις πολλές που συνέβησαν στον κόσμο του αθλητισμού γενικότερα και του ποδοσφαίρου ειδικότερα, στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '30 και του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Επιλέχθηκαν ανάμεσα σε άλλες γιατί οι πρωταγωνιστές τους είναι άνθρωποι που συνέβαλλαν στο να γράφει η ιστορία του ποδοσφαίρου και οι

οποίοι στο απόγειο της κεριέρας τους είχαν την τύχη εκατομμυρίων άλλων συνανθρώπων τους, που υπέστησαν τη φρίκη των ναζιφασιστικών κεθεστώτων. Δύο Ούγγροι, ο Αρπάντ Βάις και ο Έρνεστ Ερμπστάιν, δημιουργοί αντίστοιχα της μεγάλης Μπολώνια τη δεκαετία του '30 και της μεγάλης Τορίνο της δεκαετίας του '40, ένας Αυστριακός, ο Ματίας Ζίντελαρ ή ο "Μότσαρτ του ποδοσφαίρου" και μια ομάδα, ο Άγιαξ, και το δίκτυο διάσωσης των Εβραίων και των αντιστασιακών στην υπό ναζιστική κατοχή Ολλανδία, συνθέτουν έναν ιστό ικανότητας, αξιόπρεπεια και ελευθεροφροσύνης, μέσα στις χειμαζόμενες απο τη ναζιστική πανούκλα Ευρώπη, εποχή όμως κατά την οποία το ποδόσφαιρο άρχισε να γίνεται το πλέον δημοφιλές σπορ που είναι σήμερα. Τις παρουσιάζουμε κι εμείς στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, ελπίζοντας ότι συμβάλουμε έτσι στη διατήρηση της μνήμης ανθρώπων που αντιστάθηκαν κάτω από τις χειρότερες δυνατές συνθήκες, αποδεικνύοντας ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο εφόσον οι άνθρωποι αποφασίσουν να σταθούν στο ύψος των ιστορικών περιστάσεων που βρέθηκαν.

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

- Διαστάσεις: 14 x 21 cm
- Βάρος: 0.293 kg